

Invigning Busskur 1 augusti 2012

Alla är hjärtligt välkomna till denna högtidliga invigning av Vitemöllas nya busskur.

Särskilt välkomna är våra inbjudna gäster från Byalaget i Kivik och Byalaget i Södra Mellby. Havängs Museiförening har tyvärr fått förhinder i sista minuten.

När busshållplatserna på linjen Simrishamn-Kristianstad (Skånexpressen 3) moderniserades för 4-5 år sedan försvann den gamla busskur som vi hade här på hållplatsen Källebacken. Det var väl ingen som saknade den så särskilt mycket, gammal och uttjänt som den var. Men efterhand förstod vi att vi inte skulle få någon ny busskur som ersättning. Och då spred sig en förstämning på Lejet – vad är väl ett samhälle, som inte har egen busskur. Vi kände oss förödmjukade och orättvist behandlade. Kivik hade ju flera busskurar och både Södra Mellby och Ravlunda hade sina. Så varför inte Vitemölla?

Kravet på en busskur var dock inte bara ett uttryck för avundsjuka och lokalpatriotisk hotad stolthet- det finns högst påtagliga skäl till att ha en busskur just här. Den som stått på denna vindpinade plats i blåst, regn eller snöfall förstår vad jag menar. Inte för inte är det officiella namnet på busskurar – väderskydd. Dessutom brukar bussarna regelmässigt vara minst 10 minuter försenade.

Det var i detta sammanhang – för 4-5 år sedan- som jag blev vald till ordförande i Lejeföreningen. Jag beslutade då för mig själv att jag inte skulle avgå förrän vi hade en busskur på plats. Föga anade jag vad detta skulle innebära.

Men vi satte alltså igång en process som varade år efter år med ständiga skrivelser, mail och uppvaktningar till Skånetrafiken, Vägverket/Trafikverket och Simrishamns kommun. För det mesta blev det blankt nej, men ibland tändes en gnista av hopp – för att sedan slockna igen. För ett år sedan hade vi nästan gett upp – men då uppenbarade sig en Deus ex Machina, en hjälpare i nöden, i form av Simrishamns nytillträdde kommunträdgårdsmästare Anders Wanstadius. När jag presenterade den ynkliga kompromiss till busskur som vi hade förhandlat fram tyckte han att den såg för bedrövlig ut och åtog sig att försöka fixa fram något bättre.

Och hur han nu bar sig åt så fick han fram både pengar, en busskur och transport/installation.

Det är alltså Simrishamns kommun och Anders Wanstadius vi kan tacka för att vi kan ha invigningen idag. Det var meningen att han skulle få inviga kuren, men han har tyvärr fått förhinder.

Till slut: Jag hade ju bestämt mig att inte avgå som ordförande förrän vi hade busskuren på plats. Jag kan nu säga med en travesti på gamle Simeon i Bibeln: Lejeförening, nu låter du mig fara hädan i frid, ty nu har jag sett busskurens härlighet.

Skål för busskuren!