

Årets midsommarfirande 2009 genomfördes och avslutades strålande!

Text och bild Morten Persson



Midsommarfirandet inleddes i optimistisk anda, trots de hotande skyarna vid horisonten.

De traditionella midsommarriterna i Vitemölla inleddes på midsommarraftons förmiddag med strålande solsken, och likaledes strålande humör bland de glada myllingar som hade mött upp för att maja stången. De sedvanliga skämnten haglade och metaforerna nådde sin klimax när stången restes. Skämnten fick i år en liten extra krydda eftersom vi hade internationellt besök med engelsktalande gäster, som då och då fick en adekvat översättning, som mottogs med viss förlägenhet.

Arbetet med få upp stången leddes även i år av den i sådana avseenden skicklige Peter Andersson, som med åren utvecklat en effektiv och lugn teknik som ger ett snabbt och ytterst tillfredsställande resultat. Peter rör sig för övrigt mycket rutinerat inom detta område. Han är som bekant även äggledare vid de årliga äggarrullningarna som också äger rum i Åhällan.

Under detta förberedande arbete på kultplatsen repeterade även lejets byaspelemän, som i år var rekordmånga. Flera välkända melodier kunde allteftersom igenkännas, och då började även de närvarande sjunga samma sånger samtidigt.

Vid halvtolv tiden stod stången rak och vacker mot en rätt så blå himmel, och stadigt förankrad vid roten.

Dansen kring stången

Vid fjortontiden vandrade så lejets urbefolkning, sommargäster och andra gäster mot Åhällan för att utföra sommarsolståndets välkända men ibland svårforklarliga ceremonier med sånger och danser. "Små grodorna" med sina små hopp sittandes på huk, är ju en symbolik som man med viss fantasi kan förstå ha sitt berättigande vid en fruktbarhetsfest som denna. Liksom det populära "skjuta upp en raket". "Än slank han hit, än slank han dit" kan kanske också förklaras, men han måste i alla fall ha haft otur. Mer dunkelt är vid första anblicken "Räven raskar över isen". Men "räven" är i vissa dialekter en omskrivning för det yppersta ryggslutet, och sedan får man "lov att sjunga flickornas visa", så den är solklar. Inte heller "Vi äro musikanter" är svår att förstå: "vi kan dansa bom faderala" och "vi kan dansa andra hållt" är klara folkliga omskrivningar i dessa sammanhang.

Nytt för i år och mycket festligt var att spelemännen under sång och musik under ledning av den vackert folkdräktsklädda Maria, tågade in från parkeringsplatsen till majstången. Stämningen kom på topp direkt samtidigt som man hörde champagnekorkar smålälla lite varstans bland den festsguna publiken. Sedan spelades och sjöngs det för glatta livet, eftersom stora mörka moln snabbt tornade upp över åskforsningsstationen borta på kullen invid Åhällan. "Kommer raketen redan", sade en förvånad dam som tydligen inte sett det annalkande ovädret. Samtidigt sågs en stor blixt slå ner förmodligen direkt i åskforsningsstationen, följt sekunden senare av en åskknall, och därpå kom från en öppen himmel strålande regn.

Midsommarfirandet avslutades alltså abrupt i Vitemölla redan klockan 14.30 år 2009, och myllingarna myllrade hem i ösregnets längs stigen till parkeringen, genomblöta och kalla, och därigenom gissningsvis inte helt i form att omedelbart fullända de sedvanliga avslutande ritualerna i detta hedniska firande.



På förmiddagen majades stången av ivriga händer.



Arbetet med att göra stången klar inför de sedvanliga riterna underlättades med musik av de repande Vitemölle Spelemän – nio man stark!



Här ses stångmästaren Peter "in action" med beundrande lärlingar.



Specialsnöret som användes till att linda lövruskorna runt stången tog slut! En ofrivilig paus uppstod under tiden stångmästare Peter gav sig iväg för att "låna" mer snöre i en närbelägen ålabod.

Krister Hjelm, en fritidsboende med genuina rötter i vårt kära fiskeläge, demonstrerar här hur man får stången vacker.



*Reslig och ståtlig står slutligen stången mot en alltmer grå himmel, och
nöjda med sitt värv skyndar man hem för att klä om till en mer passande klädsel.*



Vitemölle Spelemän med dess eminenta ledare Maria i spetsen, även i år iklädd sin vackra folkdräkt, anträder klockan 14.00 Åhällan under spel och sång – ett nytt inslag i lägets midsommartradition!



Kultplatsen var som vanligt fyld med myllingar med gäster, och champagnekorkar hördes smålla lite varstans till ackompanjemang av termoskaffedofter.



En enda åsksmäll satte punkt för årets ceremonier i Åhällan, och med uppfullda paraplyer mot det snart hällande regnet, tackade publiken de duktiga musikanterna.



En flera hundra meter lång ringlande och allt våtare kö av midsommarfirare, försökte skyndsamt lämna festplatsen i ösregnet.